

**2022**  
**EEN JAAR MET**  
**TOON**

**TOON HERMANS**  
SCHEURKALENDER

**[www.lannoo.com](http://www.lannoo.com)**

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

**Samenstelling:** Karel Michiels

**Omslagfoto:** Gaby Hermans

**Omslagontwerp en vormgeving:** Studio Lannoo

© Toon Hermans B.V. en Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2021

D/2021/45/464 – ISBN 978 94 014 7525 9 – NUR 014

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

## **Een jaar met Toon**

Toon Hermans (1916-2000) was de grootste theaterpersoonlijkheid die Nederland en Vlaanderen ooit gekend hebben. Zijn onemanshows zitten in het collectieve geheugen van hele generaties. Zijn liedjes en gedichten blijven mensen ontroeren en gelukkig maken.

In 2016 vierden we de 100ste verjaardag van Toon met een reeks nieuwe publicaties. Deze scheurkalender is een bloemlezing uit alle boeken die Toon gemaakt heeft, én uit zijn archief met ongepubliceerd materiaal. Voor elke dag een grappige tekening, een inspirerend vers of een woord van troost.

Toon Hermans zong, schreef, dichtte, tekende en schilderde de hele dag door. In alle eenvoud en helderheid heeft zijn werk een tijdloos karakter gekregen. Met de Toonkalender en andere uitgaven brengen de Stichting Toon Hermans en Uitgeverij Lannoo een bijzonder eerbetoon aan die unieke erfenis.

**ZATERDAG**

**1**

JANUARI

**NIEUWJAAR**

## **Pijn**

wie om zich heen naar deze droeve wereld kijkt  
die vraagt zich af wat hebben we bereikt  
met ál die wetenschap, dat wikken en dat wegen  
te veel gepraat, niet lang genoeg gezwegen

jawel, maar tóch begint er ergens iets te dagen  
de pijn die nu geleden wordt heeft ergens zin  
de mensheid was nooit eerder zo terneergeslagen  
misschien zijn dit de weeën van een nieuw begin

Alles is heimwee

**ZONDAG**

**2**

JANUARI

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij in een deel van de wereld wonen, waar nog talrijke mensen ons op ons ziekbed terzijde staan met kunde en kennis en veel toewijding, ook al voel je tijdens zo'n ziekteproces dat er naast de mensen en hun toewijding nog méér is. Dat er een kracht meespeelt die niet van deze aarde is. Het is goed dit bij tijd en wijle te overwegen.

Zet je hart uit je hoofd

**MAANDAG**

**3**

JANUARI



Jules was die man die altijd moppen vertelde,  
die dacht dat ie leuk was. Hij vertelde altijd die  
moppen van:

Er gaat 'n vrouw naar de dokter en zegt:  
Dokter, ik kan m'n benen niet meer uit elkaar houden.  
Toen zegt de dokter: dan moet je ze nummeren.

Onemanshow 1993

**DINSDAG**

**4**

JANUARI



*ik voel me zo afgesig*

Clownerietjes

**WOENSDAG**

**5**

JANUARI

Het is januari. Ik vind het fijn om in deze grijze dagen te wandelen in het bos, over het uitgestrekte tapijt van gevallen bladeren en te denken aan de dagen waarop de bomen opnieuw bekleed zullen zijn met bladeren van jong fris groen. Dit soort beelden die zo tot je spreken in de stilte van de natuur, heb je nodig. Zij doen je geloven dat het leven in de natuur altijd weer opnieuw geboren wordt. Nu zijn het de okerbruine bladeren onder je voeten, en straks de groene bladeren boven je hoofd.

Wie is jong, wie is oud

**DONDERDAG**

**6**

JANUARI

## **Eenzaam**

Veel mensen zijn eenzaam, geloof me  
daar is niets op tegen, het mág  
maar kom je ze tegen  
zeg dan op z'n minst even: dag.

Ontbijten met jou

**VRIJDAG**

**7**

JANUARI





Weet je wat ik langzaamaan beseft  
Blij zijn is gewoon een beetje lef  
Want je bent een buitenbeentje  
Tussen al het gechagrijn  
Het is weer bijna progressief  
Om gewoonweg blij te zijn

Blij

**ZATERDAG**

**8**

JANUARI

Wij zijn zo gewend aan het alom rondwarende virus van de kleine en de grote leugen dat ons verzet er niet meer is. Te herhaaldelijk hebben de politieke beeldbuismanntjes elkaar beschuldigd van leugen en bedrog. Het is haast ondenkbaar geworden dat een volk een regering zou hebben waar het in het volste vertrouwen de waarheid van mag verwachten, op alle fronten. Zolang ik leef heb ik dat tenminste nog nooit meegemaakt. Misschien zal ik nog wel zeven levens moeten leven om van een dergelijke heuglijke belevenis te kunnen getuigen.

Liggen in 't gras

**ZONDAG**

**9**

JANUARI